



Ruilagenda2025

RUILZATERDAG Elke 2^e zaterdag van de maand 10 tot 13 uur

08 februari	14 juni
08 maart	12 juli
19 april	20 september
10 mei	



ROMMELMARKTEN 10 TOT 14 UUR

10 mei 20 september

RUILWINKEL GESLOTEN

10 Maart	Opruimen winterkleding
21 april	2 ^e Paasdag
28 april t/m 5 mei	Meivakantie
29 mei	Hemelvaartsdag
09 juni	2 ^e Pinksterdag
21 juli t/m 11 aug.	Zomervakantie



Ruilwinkel

ZIERIKZEE

WINTER 2024

Calandweg Zierikzee

Ruilnieuws is een nieuwsbrief voor leden en de medewerkers van de Ruilwinkel Zierikzee met nieuwtjes en ontwikkelingen.



Van kijken komt ruilen

Vragen en/of ideeën?

Heeft u vragen en/of ideeën, neem dan contact op met Petra of Ilonka.

In deze uitgave Ruilnieuws o.a.

- Voorwoord...
- Kerstmarkt...
- Nieuwjaarswens/wintersluiting...
- Opruimtip...
- Even voorstellen...
- Muurschildering...
- Puzzel/Prijswinnaar...
- Computer Bij de Buurvrouw...
- De mannen van het oud papier...
- Wist u dat...
- Herenkledingafdeling...
- Saskia stelt zich voor...



Extra

- Tevreden klanten aan het woord...
- Wethouder Ankie Smit...
- Marian neemt afscheid van ons...
- Bericht over stekjesmarkt...



IEDEREEN IS WELKOM



Ruilwinkel

ZIERIKZEE

Ruilwinkel Zierikzee is een initiatief van Gors en SMWO. Mede mogelijk gemaakt door gemeente Schouwen-Duiveland.

Calandweg - 0111 - 728 928
info@ruilwinkelzierikzee.nl

Openingstijden.

Let op! inname spullen tot: 16:30
Maandag t/m donderdag: 13:00 - 17:00
Elke 2^e zat. van de maand: 10:00 - 13:00

Eindredactie: Petra Ruitenbeek
Printen: SMWO
Ontwerp: Bert van der Meeren
Inleveren kopij: Voor 1 mei

Een product van de Ruilwinkel Zierikzee
047670940



Nog een paar weken en dan sluiten we het jaar 2024 af. Het was weer een mooi jaar waar veel artikelen zijn geruild. Steeds meer mensen weten de Ruilwinkel te vinden. In deze nieuwsbrief komen enkele tevreden klanten aan het woord. Wij horen dat veel mensen hergebruik steeds belangrijker gaan vinden.

Ook hebben we dit jaar vele goede doelen mogen helpen aan artikelen. Als u een vraag heeft voor een goed doel: kom dan naar ons toe.

Onze fietsmakers Ad, Frits en Ton hebben weer veel fietsen gerepareerd en afgeleverd. Daarnaast heeft de fietsenwerkplaats een nieuw dakje gekregen en is de voorkant wind-en weerdicht gemaakt.

De winkel wordt regelmatig gerestyled en gezellig ingericht. We krijgen veel complimenten. Heeft u een tip ter verbetering, laat het aan ons weten!

Zaterdag 14 december houden wij een **gezellige kerstmarkt**. Graag schenken wij een deel van de opbrengst aan **Hospice Kaaskenshuis**.

LET OP! Ruilwinkel Zierikzee is **gesloten** vanaf 23 december. U bent weer welkom op maandag 13 januari vanaf 13:00 uur.

Namens alle medewerkers van de Ruilwinkel wensen wij u goede Kerstdagen en een gezond mooi ruiljaar toe!

Hartelijke groet, namens team
Ruilwinkel/Petra en Ilonka



Nieuwjaarswens

Alle medewerkers van de Ruilwinkel Zierikzee wensen u fijne **Kerstdagen** en een **gezond 2025** toe. Samen gaan we er weer een mooi Ruiljaar van maken! **LET OP!** Ruilwinkel Zierikzee is **GESLOTEN** vanaf **23 december**. U bent weer welkom op **maandag 13 januari** vanaf 13:00 uur.

KERSTMARKT



Zaterdag 14 december organiseren we een gezellige **kerstmarkt**. De Ruilwinkel heeft kraampjes met brocante, kerstballen, servies, glaswerk, elektrische apparaten, speelgoed en wol. Bakkerij het **Appelpuntje** staat er met lekkere koekjes. **Wijkbewoners** hebben kraampjes met zelfgemaakte kaarten, bloemstukjes, geurkaarsen. Natuurlijk schenken de gastvrouwen lekkere koffie, thee, warme chocolademelk met een kerstkoekje. Ook worden er overheerlijke poffertjes gebakken. Ook de Ruilwinkel geopend.

Van harte welkom!



*Vincent:
met trots zet ik mijn
handtekening
eronder!*



Samen schilderen

Heeft u de **muurschildering** al gezien in het huishoudlokaal? **Bert** en **Vincent** bedenken elke keer iets nieuws om de Ruilwinkel nog mooier te maken! Afgelopen weken hebben ze een prachtige muurschildering gemaakt van een schilderij van Vincent van Gogh. Ze hebben samen veel plezier als ze bezig zijn. Wij zijn erg blij met hun creativiteit!



Ruilwinterpuzzel



Alle woorden uit de lijst moeten in het letterveld worden weggestreept. De woorden zijn kriskras verborgen. Zowel horizontaal, verticaal en diagonaal moet je zoeken. De letters die overblijven vormen een zin. De **oplossing** met uw naam en telefoonnummer graag in de pot stoppen op de balie. We hebben een leuk **cadeautje** voor de winnaar.

K	E	R	I	J	S	O	L	I	E	B	O	L	L	E	N
E	L	W	S	T	C	J	K	E	O	B	S	E	E	L	
D	A	I	P	F	H	A	K	R	E	W	R	U	U	V	
E	B	N	R	E	O	A	E	U	S	F	R	G	E	S	T
R	W	T	E	R	C	R	V	U	A	E	E	I	E	R	
V	U	E	T	W	O	W	S	V	M	I	Z	E	K	T	
K	E	R	S	T	L	I	E	D	E	R	E	N	E	N	H
E	E	R	J	E	A	S	J	R	N	B	L	E	R	C	
R	N	E	O	N	D	S	T	A	W	S	L	S	S	I	
S	S	S	E	S	E	E	A	E	W	I	T	T	L		
T	N	P	L	O	M	L	L	H	R	U	G	A	M	S	
B	W	E	B	E	E	I	L	E	K	E	H	A	A	R	
O	S	C	A	P	L	N	E	A	E	I	E	H	R	A	
O	M	T	K	E	K	G	P	N	N	N	I	C	K	A	
M	S	N	A	R	K	T	S	R	E	K	D	S	T	K	

woordzoekerfabriek.nl

- | | | | |
|------------|---------------|------------|---------------|
| NIJWSBRIEF | SCHAATS | KERSTMARKT | WINTER |
| ERWTENSOEP | CHOCOLADEMELK | KAARSLICHT | KERSTLIEDEREN |
| KERSTBOOM | GEZELLIGHEID | VIJRWERK | VREDE |
| SNEUJWBAL | SAMENWERKEN | KERSTKRANS | JAARWISSILING |
| LEESBOEK | SJOELBAK | HAARDVUUR | RESPECT |
| SPELLETJES | OLIEBOLLEN | IJSPRET | |

Wil je **niet knippen** in de nieuwsbrief? Pak dan de Ruilwinterpuzzel bij de balie om de oplossing in te sturen.

Oplossing...

Prijswinnaar zomerpuzzel

De oplossing van de zomerpuzzel is: **"pak de zon en straal"**. Mvr. Vermeulen heeft de puzzel goed opgelost en kreeg van medewerker Wil een cadeautje.



Wie zijn ze?

U heeft ze vast al eens gezien: **deze dames** zijn namelijk regelmatig te vinden in De Ruilwinkel!

We stellen ze graag even aan u voor. **Aline** en **Yvonne**, beiden werkzaam bij **Gors**, springen in op dinsdag of donderdag wanneer Ilonka afwezig is vanwege een vrije dag of vakantie.

Ook **Sandra** is een bekend gezicht; Sandra werkt bij **SMWO** en neemt het werk over op maandag of woensdag als Petra er niet is. **Lisa**, opbouwwerker in o.a. de wijk Malta maakt ook graag Bij de Buurvrouw een praatje en zal het komende jaar regelmatig in de winkel te vinden zijn.

Zij kijken er altijd weer naar uit om u tegen te komen!

Opruim tip vrijwilliger Wilma

Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan is het een goed moment om binnen wat laden en kasten op te ruimen. Ik verbaas mij er altijd over wat er nog in de lades en kasten verborgen ligt: wat kan een mens toch ongemerkt veel verzamelen! Wat mij helpt, is mezelf de vraag te stellen: "Ga ik het echt nog gebruiken/dragen, of kan ik er een ander een plezier mee doen?" Alles wat nog heel, bruikbaar en schoon is breng ik naar de Ruilwinkel. Zo tegen de feestdagen aan is het ook goed om de keukenkastjes door te lopen. Heb je ooit eens iets in de aanbieding bij een supermarkt gekocht, maar weet je toch echt niet wat je er mee klaar kan maken of krijg je in je kerstpakked levensmiddelen die je toch niet gebruikt, maak dan een klant van de Ruilwinkel hier weer blij mee. Een medewerker van de Ruilwinkel zet alle boodschappen in de stellingkast tegenover de balie en is bedoeld voor mensen met een smalle beurs.



Computer Bij de Buurvrouw

In ons ontmoetingslokaal **Bij de Buurvrouw** staat nu een **computer**. Bezoekers kunnen informatie opzoeken. Ook kunnen wij mensen helpen als er vragen zijn over bijvoorbeeld: voorzeningen, aanvragen mantelzorgcompliment, wandelgroepen, ontmoetingsplekken en andere informatie.

Toegang voor iedereen!



Bij de Buurvrouw



De mannen van het oud papier

Emiel en John, werkzaam bij **Stadsboerderij de Punt**, halen wekelijks op de maandagmorgen het oud papier bij ons op. Zij halen ook oud papier op bij de andere locaties van Gors. Het papier brengen zij naar de grote papier-container die op het terrein van de Stadsboerderij staat.

Ad en Arjan zorgen ervoor dat alles netjes en goed opgestapeld wordt. Eén keer per week wordt de container geleegd. Het geld voor het oud papier wat de Stadsboerderij ontvangt is voor eten voor de dieren.



Wist u dat...

- Ineke en Dale heel blij worden van **nette herenkleding** voor hun afdeling
- de Ruilwinkel al **8 jaar** bestaat
- ons trouwe team bestaat uit **52 vrijwillige medewerkers**
- er dit jaar heel veel plantjes **geruild** zijn
- er ruim **4000** mensen zijn met een ruilpas
- u iemand blij kunt maken met een **ruilbon**
- Ruilwinkel Zierikzee is **gesloten** vanaf 23 december. U bent weer welkom op 13 januari vanaf 13:00 uur.
- **Miranda** op de kerstmarkt van 14 december overheerlijke poffertjes komt bakken...
- er bij de elektriciteitsafdeling een **grabbelmand** staat met niet gecontroleerde hebbedingetjes
- een **vaste klant** gezegd heeft: "dit is mijn winkeltje... ik ben hier geboren"
- vanaf maandag 13 januari de handige **agenda 2025** bij de balie ligt



Koffie en thee nog lekkerder....

Wij schenken de koffie en thee gratis... maar zijn ook blij met uw **bijdrage** in de spaarpotjes!



Beste heren!



Dale en **Ineke** verzorgen iedere maandagmorgen met veel plezier de afdeling **herenkleding**. Zij vinden het jammer dat het aanbod bij de dameskleding veel groter is. Dale en Ineke hebben de afdeling wat moeten verkleinen.

Beste heren: kijk eens in goed in de kledingkast en wie weet ziet u daar broeken, overhemden en/of truien die u niet meer draagt, breng deze dan naar de Ruilwinkel. Wij worden daar heel blij van en kunnen met ruil kleding ons gezellige kledinghoekje weer aanvullen!

Alvast bedankt



Saskia stelt zich voor

"Ik werk bij de Ruilwinkel en help samen met **Marianne** op woensdagmiddag Bij de Buurvrouw. Ik zet alle kopjes in de vaatwasser en hang de sieraden netjes op. Kettingen, oorbellen en armbanden vind ik namelijk erg leuk. Ook help ik **Tsega, Silas** en **Adiam** bij de kleding. Ik vind het echt gaaf om hier te werken en hoop nog heel lang bij de Ruilwinkel te mogen werken!"





Lieve lezers,

"Na mijn betaalde baan wilde ik graag vrijwilligerswerk gaan doen op maatschappelijk gebied. Ik zag toevallig een stukje in de krant staan dat er in de wijk Malta een ruilwinkel zou komen. Een prachtig concept wat mij erg aansprak!

Zo ging ik **8 jaar geleden** op sollicitatiegesprek bij Petra en Dicky, twee super enthousiaste vrouwen. De klik tussen ons was gelijk goed. Aan het pand, wat toen nog een leeg schoolgebouw was, moest nog veel gebeuren mocht het de naam 'winkel' krijgen. Ik kon kiezen wat ik wilde: bij de balie, de kleding of de koffiehoek. Dat laatste wilde ik graag, iedereen welkom heten, kopje koffie of thee inschenken en natuurlijk een gezellig praatje maken. Volgens mijn thuisfront praat ik met iedereen en deze eigenschap kwam goed van pas bij mijn werk in de koffiehoek, waar altijd de laatste nieuwtjes besproken worden met zowel klanten van het eerste uur als nieuwe bezoekers.

Natuurlijk werden elkaars aankopen bewonderd en werd het steeds drukker. Al snel was er gebak bij de koffie voor de duizendste klant! De koffie- en boekenhoek verhuisde naar een andere ruimte. Het sparen van de kopjes met een gouden randje kon beginnen. Het idee was om er een huiskamersfeer van te maken. De bezoekers waren erg enthousiast en er kwam een prijsvraag voor een naam.

'**Bij de Buurvrouw**' werd gekozen en het mooiste compliment was dat een bezoeker zei: 'Bij de Buurvrouw is altijd iemand thuis!' Bij de Buurvrouw heeft ook andere activiteiten bijvoorbeeld; bijeenkomsten, gezellige middagen en avondjes voor wijkbewoners en ook zeker voor ons als vrijwilliger word er goed gezorgd. Ik heb er al die jaren met veel passie en enthousiasme gewerkt en het is nu tijd voor mij om andere dingen te doen. Ik wil via deze weg mijn collega's bedanken voor de fijne en warme samenwerking.

Ook wil ik graag de bezoekers bedanken voor het in mijn gestelde vertrouwen, de mooie gesprekken en alle leuke momenten die we samen hebben gehad!

Ik wens iedereen heel veel gezondheid en geluk en we zien elkaar vast nog in de Ruilwinkel, dan ben ik de bezoeker die gaat genieten van dat kopje koffie!"

Liefs Marian



Bekende gezichten

"Bij de Ruilwinkel aan de Calandweg komt alles bij elkaar! Al **8 jaar** timmert de Ruilwinkel aan de weg door samen met inwoners een gezellige winkel te runnen.

Een winkel waar van alles gebeurt en je altijd bekende gezichten tegenkomt: bijvoorbeeld de vrijwilligers van de moes -en bloementuin, Waleed en Jan achter de balie, Ad, Frits en Ton bij de fietsen.

'**Bij de Buurvrouw**' zijn de gezichten vertrouwd en is het bovendien supergezellig ingericht met plantjes, kledjes en de mooiste kopjes. Inmiddels zijn er bijna **4.000 klanten** met een ruilpas, die spullen brengen en/of halen voor punten. Wat is het een fijne plek om even naartoe te gaan voor een bakje koffie of een praatje. Alle afdelingen zijn altijd mooi en kleurrijk ingericht. Alle lof voor de meer dan 50 vrijwilligers, de motortjes achter dit alles!"

Ankie Smit

Wethouder Welzijn



Stekjesmarkt

In april en september hebben we een gezellige **stekjesmarkt** gehouden. Onze medewerkers **Roos, Petra, Marianne** en **Ine** hadden de weken ervoor al veel plantjes uit de bloementuin gehaald en in potjes gedaan met de naam van de plant. Veel mensen kwamen met plantjes uit hun eigen tuin om te ruilen.



De volgende nieuwsbrief verschijnt zomer 2025

We vinden het leuk als er verhalen in komen te staan van klanten. Dus wie pakt de pen op? Inleveren voor 1 mei a.s. bij Petra of Ilona of mail: info@ruilwinkelzierikzee.nl

Tevreden klanten aan het woord!



Mijn uitje...

Meneer Diepenhorst komt één keer per week naar de Ruilwinkel. Hij vertelt: "het is voor mij heel fijn om hier te zijn. Ik zie vaak mooie kleding, al jaren koop ik niets nieuws meer. Voor mijn vrouw neem ik schoenen mee. Ik zorg voor haar, ik ben mantelzorger. Hier naar toe gaan is voor mij een uitje. Er staan mooie spullen in de winkel. Nu zag ik deze deurklinken, ik neem ze mee en ik ga ze thuis veranderen! Kijk eens wat een mooie bloemenbak ik gevonden heb, daar ga ik drie mooie cyclamen voor kopen, twee roze en één witte. Ik hou ervan om het thuis een beetje gezellig te maken!"

"Nu zag ik deze deurklinken"

"En grote pluim voor de vrijwilligers"



Meneer Diepenhorst



Koos van der Male

Wij en de Ruilwinkel...

Het was met een beetje schroom, die eerste keer dat we de Ruilwinkel binnenkwamen. Een nieuw concept, maar professioneel opgezet. Pasje kopen voor weinig geld en dan rondkijken. Het is niet bij dat ene bezoek gebleven, gelukkig. Sterker, het is een beetje op een verslaving uitgelopen. De meest gehoorde uitroep thuis is: "ik ben even bij de Ruil, tot straks". Hoe komt dat nu dat de ruilwinkel zo'n aantrekkingskracht op ons heeft? Het antwoord is best wel eenvoudig. We houden enorm van kringloopwinkels en hebben een hekel aan spullen weggooien die nog helemaal goed zijn. Als we iets nodig hebben, kiezen we liever voor tweedehands dan voor nieuw en dan ben je bij de Ruilwinkel aan een prima adres. Wat je trouwens niet moet onderschatten is dat je bij de 'Ruil' ziet dat het niet zomaar om kleding en spulletjes gaat, maar vooral om mensen. Daar ligt de nadruk. Iedereen is er welkom en iedereen kan een praatje maken en iets komen brengen en/of halen. Het is een belangrijk sociaal vangnet en netwerk. Voor ons is de winkel niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan en voor je het weet zijn we er weer. Een grote pluim voor de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken.

Ik vind het een leuke winkel...

Amina vertelt: "Ik kom hier al vijf jaar. Ik vind de Ruilwinkel leuk. Ik ontmoet graag andere mensen. Mijn zoon Mohammed zegt vaak: 'mama zullen we naar Petra gaan' Hij speelt graag bij de legotafel en in het winkeltje. Ik zoek naar spullen voor in de keuken en speelgoed voor de kinderen. Ook kijk ik bij de boeken om goed Nederlands te leren. Ik drink graag een kopje koffie bij Marianne, Mohammed krijgt dan altijd een koekje"



Mohammed en Amina



Natalia

Maakt mij blij...

Natalia woont sinds eind februari 2022 in de oude Cornelia in Zierikzee. Nathalia komt uit Charkov, een stad in Oekraïne. "Mijn vriend woont daar nog. Ik zoek hier kleding voor mijzelf en ik stuur warme kleding naar Oekraïne. Dit is een hele goede winkel voor mij, de medewerkers zijn erg aardig en ik word blij van de schilderijen die ik hier kan vinden, zoals deze."

Leuk de babyartikelen...

Voor **Dineke** is recyclen heel belangrijk. Het kost geen geld. Bijvoorbeeld speelgoed: "de kleinkinderen spelen er soms kort mee, dan breng ik het weer terug en neem ik iets anders mee. De inrichting van de Ruilwinkel vind ik erg netjes. Leuk de babyartikelen nu bij elkaar op één plek. Ik ben oppasoma en ik heb hier bijna alles gehaald zoals een wipstoeltje en kinderwagen."



Leon zegt...

"iedereen kan alleen maar positief zijn, anders kom je hier niet"

Ruilen zonder geld...

Willem komt altijd op de woensdagmiddag voor een gezellig bakje koffie en om andere mensen te ontmoeten en een praatje te maken. "Vandaag ontmoet ik Kees. Meestal zit ik bij de dames aan tafel. Ook kijk ik altijd bij de boeken en de tijdschriften. Ik vind de Ruilwinkel een mooie winkel: Ruilen zonder geld en iedereen is welkom!"

